

383
29-08-2020

Inhoudsopgave

Meditatie

Kerkdiensten

Bij de diensten

Van Her en Der

Van de Kerkenraad

Mededelingen

Bijbelrooster

Agenda

Meditatie

De laatste catechisatie van het afgelopen seizoen was in maart. Tijdens die catechisatie hebben we met beide groepen met pijn en boog geschoten. En we hebben ook met opzet op elkaar geschoten. Allemaal heel verantwoord hoor, met een goed schild natuurlijk en wie niet wilde meedoen, kon ook alleen kijken. We hadden het met elkaar over de 'geestelijke wapenuitrusting' zoals die in Efeziërs 6 beschreven staat. Er komt van alles op je af. Niet alleen als jongere, maar voor iedereen. En niet alles wat op je afkomt is goed. Het is belangrijk dat je onderscheid kunt maken tussen wat goed is en wat niet. Het was mooi om daar met elkaar wat over te praten. En om daar over te boogschieten. Dan kun je meteen ervaren hoe goed het is als je je kunt verdedigen. Ik geef dit bijbelgedeelte uit Efeziërs 6 vs. 14 – 18 hier weer in een parafraze:

14 Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten: Spreek altijd de waarheid, alsof het een riem om je middel is. En doe altijd het goede, dat beschermt je hart als een harnas. 15 Breng aan iedereen het goede nieuws van de vrede, dus trek je schoenen aan en ga op weg. 16 En houd altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet. 17 Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm. En de boodschap van God is je zwaard. De heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht te geven. 18 Pas goed op, en blijf steeds bidden. Blijf God om hulp vragen. En laat je daarbij leiden door de heilige Geest.

Ik vond het heel bijzonder dat we juist hierover met elkaar hebben gesproken toen kort daarna het land in lockdown ging vanwege het coronavirus. Dat is ook een bedreiging die op ons afkomt. En ik geloof dat we daar op dezelfde manier op kunnen reageren. Laat maar zien dat je gelooft, door de waarheid te spreken laat je niet door geruchten meeslepen. Blijf het goede doen. Misschien gaat het op andere manieren dan je gewend was, maar er is alleen maar meer reden om het goede te doen en mensen te helpen. Blijf vrede brengen. Kies niet de kant van de onvrede en het ongeduld, maar blijf wandelen op de weg van de vrede. Houd vast aan het geloof. We vallen niet uit Gods hand, ook al zijn er allerlei meningen die iets anders

beweren. Het is goed om te blijven geloven, juist als er allerlei goede gewoontes wegvallen. Want God is meer dan goede gewoontes. Blijf vertrouwen. Dat is een hoofdzaak. We hebben vertrouwd op van alles en nog wat. En opeens blijken die 'vaste waarden' anders dan we dachten. Dat kan een flinke impact hebben op je leven. Toch mag je blijven vertrouwen, maar dat vertrouwen richt zich dan op wat je vertrouwen waard is: vertrouwen op God. En die boodschap van vertrouwen, waarheid, goedheid die mag je ook actief laten zien. Dat scheidt ruimte waar vrede kan ontstaan. Dat is de weg die God ons wijst in deze wereld. Dus pas goed op, blijf steeds bidden, blijf God om hulp vragen en laat je leiden door de Heilige Geest.

Ds.A.Vriend

Kerkdiensten

Kerkdiensten op zondag 30 augustus 2020

St Gertrudiskerk

9.30 uur

Voorganger: Ds A Vriend
Organist: Dhr H. Mast
Trompettist: Dhr S. Bokma
Kinderoppas: wel
Kinderkerk: wel
Kerkauto: dhr. S. Westra tel:542636
Collecte: 1^e diaconie/KSG. 2e kerk
Uitgangscollecte: Pastoraatskosten
Koster v.d. week : Dhr J. Stoel tel: 541992.

It Heidenskip

11.15 uur Voorg.: Ds. S. Baayen

Kerkdiensten op zondag 6 september 2020

St Gertrudiskerk

9.30 uur

Voorganger: Ds. J. Droogendijk uit Vroomshoop
Organist: Dhr F. Dijkstra
Kinderoppas: wel.

Kinderkerk: wel
Kerkauto: dhr. Th. Haagsma tel. 541219
Collecte: geen rondgang col. Vanw RIVMvoonschr.
Uitgangscollecte: 1^e diaconie 2^e Kerk(energiekosten kerk)

Koster v.d. week : Dhr P.en mevr T. Zeilstra tel 541948
Volgende Koster v d week: Dhr H. Norbruis tel 542090

It Heidenskip

9.30 uur

Voorg: Ds. A. Althuis

Bij de diensten

Bij de diensten:

Met ingang van **zondag 30 augustus** hopen we als gehele gemeente weer bij elkaar in de kerk te kunnen komen. We verwelkomen een nieuwe ambtsdrager, van een aantal ambtsdragers mogen we de termijn verlengen en van een aantal nemen we met dankbaarheid afscheid. De voorganger is ds. Arnold Vriend, Harry Mast speelt orgel en Siebe Bokma speelt trompet. Het is nog niet bekend wie er zal voorzingen. We volgen de lezingen van de kindernevendienst uit de methode Bijbelbasics. Op deze zondag staat Jakobus 3:1-5 en 9-12 centraal: Jakobus roept zijn lezers op om goed op hun woorden te letten.

Zondag 6 september gaat Ds J. Droogendijk uit Vroomshoop voor en Feike Dijkstra is dan de organist. Voorzang is nog niet bekend.

De Kerkdienst op 6 september in Gaast om 11.00 u.
In Gaast gaat niet door.

De kerkdienst op 10 september om 15.00 u. in Nij Mariënacker gaat niet door.

Citaat jaarthema



Uit de gemeente

In Memoriam : Leffert Miedema 24 mrt 1957 -2 aug 2020.

Op zondag 2 augustus jl. is op 63 jarige leeftijd overleden ons gemeentelid Leffert Miedema. Hij was de jongste in een gezin met twee kinderen. Leffert had nog een twee jaar oudere zus. Zij beiden deden veel samen. Samen naar school lopen, samen oversteken, samen naar de tandarts...elkaar tot steun. Leffert was een makkelijk kind en doorliep de lagere school probleemloos. Leffert ging naar de technische school. Heit was baanbeheerder bij de spoorwegen en zag een toekomst voor Leffert ook bij de NS. Leffert had last van bronchitis. Leffert leek deze vervolgschool makkelijk aan te kunnen, maar op zeker moment bleek dat hij sjoemelde met cijfers. Leffert ging na de schooltijd werken bij Amels en werd tig lasser. Zwaar en secuur werk. Hij had regelmatig een lasoog, en ging op den duur overdreven vaak in de spiegel kijken (of er ook iets in zijn oog zat). Zijn verdiende geld ging in belangrijke mate op aan uitgaan, op stap. Doordat hij nogal eens een kater had was hij 's maandags op zijn werk niet in topvorm. Op den duur werd het vaak 'maandag ziek'! dit alles leidde tot zijn ontslag. Er ontstond nu een periode waarin het van baantje naar baantje ging. En zijn kwaal bleef hem kwellen. Uiterlijk was Leffert een charmeur, maar het kwam nooit tot een echte diepgaande relatie. Met een biertje op ging een gesprek wel beter, maar ook warriger. Leffert was een fervent voetballer, en deelde

daarover veel met zijn vader. De voetbalclub van Workum was favoriet. Leffert hield de standen nauwgezet bij. Hij werd een goede vrijwilliger bij de voetbalclub. Hij werd trainer en scheidsrechter. Op z'n best in de 'derde helft'. Leffert had enkele vrienden waarmee hij zijn passies deelde. De ouders van Leffert hadden moeite met zijn drinkgedrag maar konden het tij niet keren. Het bezwaarde hen en ze spraken er liever niet met anderen over. Hun zoon bleef hun oogappel (en hun dochter trouwens ook). Een goede vriend, Douwe, kwam onverwacht te overlijden. De zorg om Douwe's partner, Aafke, werd tot een relatie voor Leffert. Aafke had een sturende en corrigerende invloed op Leffert. Ze waren samen gelukkig. Zondags nu niet bij je ouders eten, maar samen met Aafke. Dat viel zijn ouders toch ook wel zwaar. Aafke kon Leffert wat afremmen. Ze waren net gaan samenwonen toen Aafke ziek werd en stierf ze. De twee jaren daarna overleden ook zijn beide ouders. Ineens intens alleen. Op die ene zorgzame zus, wonend op enige afstand, na. Er waren momenten waarop Leffert storend te maken kreeg met justitie. De alcohol bepaalde zijn gangen. Als oom werd hij ervaren als de man met de kaartjes en de grapjes/rijmpjes. Leffert was een binnenvetter. Verwerkte verlies van vrienden en familie in zijn warrige binnenkamer. Zijn huisje onderging weinig veranderingen, want zo het was is het goed. Hij was in dat opzicht niet veeleisend. Hij had aanvankelijk zijn eigen patroon van leven. Later werd het wanorde, en structuurloos. Wel elke dag naar de Aldi, inkopen doen voor hemzelf en de poes. Hij ging werken op een zorgboerderij totdat ook dat stopte. Maatje Klaas uit Bolsward' regelde zijn geldzaken, liet hem een zekere ruimte, en dacht met hem mee. Leffert werd 'minder' en kreeg steeds meer hulp van buiten, soms door hem gewaardeerd, soms verfoeid. Op zekere dag werd hij in zijn huisje gevonden,...overleden. God Die aan de aanvang van het leven van elk mensenkind staat zal ook daar staan waar dit aardse leven eindigt en overgaat in die Grote Nieuwe Bedeling.

Ds M. Mook.

Zijn zus eindigde haar toespraak bij de uitvaart met deze woorden : " De wereld is rond, wat het einde lijkt kan ook een nieuw begin worden.... Ik denk dat waar je reis je ook heen brengt, daar andere goden op je wachten, die je verwelkomen met heel veel plezier. Zoals mem altijd zei: Het is een beste jongen met een goed hart. Leffert rust zacht."

En bij het graf klonken deze woorden : "We staan hier rond het graf van Leffert Miedema, zijn laatste rustplaats. Op deze plek, dicht bij het graf van zijn ouders, laten we het lichaam van Leffert Miedema rusten. Ons rest de herinnering aan een markant persoon. Een gecompliceerde broer, een soms lastige zwager, een oom met rijmpjes en grapjes, een vriend waar je mee kon lachen. Kortom een man zoals zovele maar toch net even anders.

We zullen de moeilijke tijden niet vergeten maar laten vooral de vrolijke, betekenisvolle gebeurtenissen naar boven komen wanneer we praten over Leffert. Daarmee kunnen we verder en kan Leffert rust krijgen .Rust zacht Leffert."

Van her en der

Nederland waterland. Zeker met de warmte van de afgelopen weken is dat prachtig. Dat er water is. Om groei toch door te laten gaan. Om te verkoelen. Om te drinken. Om in de achtertuin een zwembad vol te laten stromen met drinkwater. Ik zag zelfs een plaatje van iemand die met landbouwplastic op een balkonnetje van een flat zijn eigen zwembad had gemaakt. Vanuit zijn raam stapte hij in zijn balkon-zwembad. Er is genoeg water in Nederland, dus.... Nou, nee. Er is niet genoeg. Als we geen rekening houden met de verandering van klimaat en als we geen rekening houden met elkaar, is er niet genoeg. Zo is het ook met voedsel. En met frisse lucht, met natuur, met zoveel dingen die God ons geeft. Er is genoeg als je rekening houdt met deze wereld en met elkaar. Geniet van het goede dat God geeft, dank Hem ervoor en deel er van uit!

Ds.A.Vriend

Van de Kerkenraad

Ambtsdragers.

Na alle corona maatregelen, hopen we nu op zondag 30 augustus een dienst met elkaar te vieren. Een dienst waar de bevestiging en herbevestiging zal plaatsvinden van een aantal kerkenraadsleden en waar we afscheid nemen van een aantal kerkenraadsleden.

Wij zijn als kerkenraad zeer blij dat er een nieuwe jeugdouderling is. Willeke de Jong-de Graaf zal in deze dienst bevestigd worden als jeugdouderling.

Bij de ouderlingen mogen we verwelkomen Marieke van Noord van PG Gaast/Ferwoude. (wijk 7)

De diakenen hebben versterking gekregen van Tjitske van Kalsbeek-Lettinga uit Ferwoude.

Ook de kerkrentmeesters hebben versterking gekregen van Maarten Hoekstra uit Gaast.

Deze laatste drie zijn in de dienst van afgelopen januari al aan u voorgesteld.

In de dienst op zondag 30 augustus worden herbevestigd als jeugdouderling Jantine T. de Vries-Postma, als diaken Theunes Haagsma.

En voor ouderling-kerkrentmeesters Feike van Dijk, Bert Grooters en Harmen Norbruis.

Herbenoemd wordt kerkrentmeester Klaas Folkerts.

We nemen afscheid in deze dienst van ouderlingen Yde Engelsma en Hinne Wiersma, van diaken Johannes Hoekema en van ouderling-kerkrentmeester Sybren E. Couperus.

Namens de kerkenraad,
Rients Siderius, preses.
Diet Westra-van der Valk, scriba.

Workum, augustus 2020.

Geachte gemeenteleden,

In deze tijd waar alles nog onzeker is over hoe het coronavirus zich ontwikkelt, willen we graag nog voorzichtig zijn met hoe we met z'n allen weer naar de kerk kunnen.

We mogen wel met meer dan 100 personen naar de kerk, maar wel volgens de RIVM regels en dat betekent dat we 1,5 meter afstand moeten houden.

En verder houdt dit nog in dat we ons moeten registreren. Dus als alle wijken, de gehele gemeente, weer naar de kerk gaat, moeten we als we binnenkomen in de kerk onze naam opschrijven.

We doen dit via een briefje zoals hier onder gemaakt is voor een aantal zondagen.

Graag thuis uw naam en telefoonnummer op dit briefje invullen en in een doos in de kerk doen. De briefjes worden een paar weken bewaard en worden dan vernietigd.

ik/wij hebben geen corona gerelateerde klachten.

Naam:

Tel.nr.

ik/wij hebben geen corona gerelateerde krachten.

Naam:

Tel.nr.

ik/wij hebben geen corona gerelateerde klachten.

Naam:

Tel.nr.....

ik/wij hebben geen corona gerelateerde klachten.

Naam:

Tel.nr.

Mededelingen

Startweekeinde van het nieuwe seizoen. Geef je op!

In de maand september gaat er een nieuw kerkelijk seizoen van start, met als jaarthema: "Het goede leven. Bloeien in Gods licht." We willen het nieuwe seizoen beginnen met een startweekeinde op zaterdag 12 september en op zondag 13 september.

Op zaterdag 12 september willen we graag een fietstocht organiseren langs de kerken van Gaast en Ferwoude en de Gertrudiskerk in Workum. We verzamelen om 13.30u bij Oer de Toer, waar we om 14.00 u groepsgewijs vertrekken. Tijdens de route zijn er een paar opdrachtjes die in de dienst op de zondag erna aan de orde komen. Vanaf 16.00u zijn we weer welkom in Oer de Toer waar we koffie, thee of fris kunnen drinken met iets lekkers erbij. Om 17.00u sluiten we de middag af. Uiteraard houden we ons bij het samen fietsen, praten, kijken, zitten en koffiedrinken aan de voorzorgsregels! Vanwege de planning is het handig als we weten hoeveel mensen er mee doen, dus geef je op via mail:

arnoldvriend@hotmail.com of telefoon: 0515-756248. Er ligt ook een opgavelijst in de kerk waar je je op kunt inschrijven. Geef ook aan of je mee doet met de fietstocht of alleen komt koffiedrinken (want dat kan natuurlijk ook). Het staat u ook vrij om het 'tsjerkerûntsje' met de auto te rijden.

Op zondag 13 september hopen we met z'n allen bij elkaar te komen in de Gertrudiskerk voor een inspirerende kerkdienst met het jaarthema als onderwerp:

'Het goede leven; bloeien in Gods licht'.

Van harte welkom!

Startzondag stappen we over!

Op de startzondag op 13 september staan we ook stil bij een nieuwe start voor de jongeren die afscheid nemen van de kindernevendienst. Ze hebben de overstap gemaakt van de basisschool naar de middelbare school. We willen ze daarin Gods zegen meegeven en ze ook welkom heten bij de jeugdbank en de activiteiten die voor hen worden georganiseerd. Van harte welkom!

Uitnodiging voor de doop.

Op zondag 27 september is er een mogelijkheid om je kind te laten dopen. Mocht je er over nadenken of jullie je kind willen laten dopen, laat het even weten. Ook als je het nog niet zeker weet, dan kunnen we er met elkaar over in gesprek. In beide gevallen: hartelijk welkom! Uiteraard zijn we voorzichtig en houden we ons aan de maatregelen rond het corona-virus. Voorganger op zondag 27 september is ds. Arnold Vriend. Aanmelden graag uiterlijk maandag 14 september bij ds. Arnold Vriend Tel. 756248 of e-mail arnoldvriend@hotmail.com.

Kerkdienst in beeld en geluid.



Er zal een nieuwe videoinstallatie in de Gertrudiskerk in gebruik worden genomen.

Iedereen die internet heeft kan de kerkdienst met geluid en BEELD volgen. Via www.kerkdienstgemist.nl kan Workum opgezocht worden. Eind augustus zal dit kunnen functioneren. Tot op heden heeft de Protestantse Gemeente Workum www.Kerkomroep.nl met alleen geluid.

Voor de bewoners van Nij Mariënacker, de Wende en de Hosta is er een overgangsfase. Zij kunnen eerst gebruik blijven maken van het kabelkrantkanaal van Studio Mariënacker, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Dit kanaal wordt gedeeld met de Katholieke Kerk. Ze kunnen daarnaast ook gebruik maken van bovengenoemde internet mogelijkheid van kerkdienstgemist. Heeft u internet dan is het mogelijk rechtstreeks en ook later de kerkdienst mee te maken.

U heeft dus internet nodig voor het volgen van de kerkdienst. Dan kunt u de dienst zien op uw computer, laptop of tablet. Wilt u de dienst mee maken op televisie en u heeft geen smarttelevisie met internet dan is een kastje naast de tv nodig voor bijna 100 Euro (en natuurlijk internet)

**Namens het college van kerkrentmeesters
en het technoteam**

Bert Grooters en Klaas Hofman

**(voor technische vragen kunt u terecht bij Klaas Folkerts
tel. 06 -25 144 356)**

Bijbelrooster

Vandaag lezen wij:

30 aug	zondag	: Matteüs 17 : 14 -23
	maandag	: Exodus 30 : 1 - 10
	dinsdag	: Exodus 30 : 11 -16
	woensdag	: Exodus 30 : 17 - 21
	donderdag	: Exodus 30 : 22 - 38
	vrijdag	: Matteüs 17 : 24 - 27
	zaterdag	: Matteüs 18 : 1 - 9
6 sept	zondag	: Matteüs 18 : 10 - 20
	maandag	: Matteüs 18 : 21 - 35
	dinsdag	: Matteüs 19 : 1 - 9
	woensdag	: Matteüs 19 : 10 - 15
	donderdag	: Matteüs 19 : 16 - 22
	vrijdag	: Matteüs 19 : 23 - 30
12 sept	zaterdag	: Exodus 31 : 1 - 18

Agenda

Elke dinsdag van 19.00 tot 19.30 uur Gebedsmoment gezamenlijke kerken, in de Baptistenkerk.

Expositie in de kerk van Ferwoude: Vanaf 1 juli tot eind augustus zijn daar 25 kerken van lucifers en exact op maat te bewonderen. De maker van al die kerkjes is wijlen Frits Jansen van Cornjum.

Ook is de winkel in de Utwyk voor 2e handsartikelen open.

12/13 september: Startweekend winterwerk.