

Inhoudsopgave

Meditatie

Bij de diensten
Uit de gemeente

Her en der

Mededelingen

Van de diaconie

Van de kerkrentmeesters

Giften en collecten

Mededeling Lief en Leed

Diversen

Agenda

Bijbelrooster

Meditatie

'I can't breathe'

'Ik kan geen ademen'. Bijna de laatste woorden van George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, voor hij werd vermoord door 4 politieagenten. Ik kan geen ademen. Precies dezelfde woorden als van Eric Garner, ook een Afro-Amerikaanse man, voor hij in 2014 feitelijk werd vermoord door politieagenten. We kunnen er naar kijken. Letterlijk. Want het is op video vastgelegd. En we kunnen er naar kijken als een gruwelijk incident. Maar in beide gevallen heeft de politie de zaak willen stilhouden. Ze wilden de agenten niet vervolgen. Ze hebben zelfs een doktersrapport opgesteld dat de doodsoorzaak niets te maken zou hebben met het geweld van de agenten. Dan hebben we het niet over een incident, maar over een systeem. Een onrechtvaardig systeem, dat niet eerlijk is. Dat ook niet eerlijk wil zijn over fouten. Dat is een systeem dat onrechtvaardig blijft. En het blijft oneerlijk, tot mensen, ook omstanders, niet meer zwijgen. Het blijft oneerlijk tot toeschouwers veranderen in deelnemers. Het blijft oneerlijk tot mensen hun verantwoordelijkheid erkennen. Daar is veel over te zeggen. Anderen kunnen dat beter en met meer recht en reden. Maar ik moest denken aan die woorden 'I can't breathe' toen ik lied 695 las: 'Heer, raak mij aan met uw adem.' Een Pinksterlied, een gebed om adem te mogen halen. Een lied waarbij je zelf adem mag halen. God geeft op het Pinksterfeest Zijn Geest, Hij inspireert ons, Hij "ademt ons" Zijn Geest in. Hij scheidt de adem waarmee wij adem kunnen halen. Waarmee we Hem kunnen loven en klagen. Die adem van God mogen we in ons leven verwelkomen. Die adem van God komt in ons systeem. In onze "gewone" manier van doen. In onze manier van kijken, spreken, doen en laten. Gods adem, die we in en uit mogen ademen, raakt ons aan. Geeft zicht op Gods waarheid. Gods Geest is eerlijk over ons. Wijst ons nieuwe wegen.

De Geest van God zet ons in het licht van Gods aanwezigheid. Onze heer Jezus heeft over de Heilige Geest gezegd: "Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is..." (Johannes 16:8). En misschien vind je dat een beetje ouderwets; 'Dat praten over zonde en oordeel; dat hebben we wel een beetje achter ons gelaten, toch?' Dat zou een vergissing zijn. Als we dat achter ons gelaten hebben, dan sluit je je ogen voor onrecht. Als je zonde en oordeel achter je laat, dan komen we op een bepaald moment ergens waar wij of iemand anders moet zeggen: 'Ik kan geen ademen'.

Als je niet eerlijk en open bent over zonde, dan ontstaat er een systeem in je leven waarin je niet meer in vrijheid adem kunt halen. Dan ontstaat er een gewoonte van anderen beoordelen, zonder zelf te accepteren dat er over mij rechtvaardig geoordeeld kan worden. De woorden; 'I can't breathe' geven een stem aan wat er gebeurt als we fouten niet erkennen. Het maakt ook duidelijk dat we niet kunnen stilstaan bij "ik doe toch niks verkeerd". We moeten erkennen dat we van goede wil kunnen zijn en toch onrechtvaardig zijn. We moeten erkennen: "Ik had het goede kunnen doen, maar ik deed het niet".

Gods Geest geeft ons adem. Ook door eerlijk te zijn over ons. Door Gods Geest kunnen we ook eerlijk zijn naar God en naar ons zelf. Dat lucht op. Dat zet ons in de ruimte. De ruimte van vergeving, rechtvaardigheid en genade. Daar kunnen we ademen. Daar laat God ons ademen. Daar kunnen we elkaar laten ademen.

Ds. A. Vriend

Bij de diensten

Ook in de maand juli worden de erediensten op de gebruikelijke manier in Nij Mariënacker uitgezonden en via Kerkomroep en het YouTube-kanaal van de PG te Workum. Vergeet de collectiedoelen niet!

Zondag 28 juni is ds. Arnold Vriend is voorganger, Klaske Deinum is de organist en muzikale medewerking wordt verleend door het mannenkwartet Workum.

We volgen de kinderkerk-methode 'bijbel basics'. Op deze zondag staat Mattheus 25 : 14 – 30 centraal:
Een voorbeeld van drie dienaren die allemaal uitgedaagd worden om te zorgen voor het geld van een rijke man. Dit vertelt ons iets over Gods nieuwe koninkrijk.

Zondag 5 juli wordt de dienst door ds. Arnold Vriend geleid. We volgen de kinderkerk-methode 'bijbel basics'. Op deze zondag staat een lezing uit 1 Koningen 1 : 1 – 2 : 12 centraal:
Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël.

Zondag 12 juli is ds. Arnold Vriend de voorganger. We volgen de kinderkerk-methode 'bijbel basics'. Op deze zondag staat 1 Koningen 3 : 5 - 28 centraal:
Koning Salomo is een wijze koning.

Samenkomsten nog niet in de maand juli.

In het vorige Kerknieuws hebben we aangekondigd dat de gemeente met ingang van zondag 5 juli, binnen de beperkingen die de overheid voorschrijft, weer samenkomsten zou hebben. We zijn echter tot de conclusie gekomen dat we de verantwoordelijkheid voor samenkomsten in de maand juli nog niet op ons willen nemen. Dat betekent dat de samenkomsten **niet** per 5 juli zullen beginnen. De diensten in de maand juli zullen op dezelfde manier worden opgenomen en uitgezonden als de afgelopen tijd.

De bevestiging, de herbevestiging en het afscheid van ambtsdragers zal dus ook worden uitgesteld tot ergens na de maand juli. Daar moet nog een datum voor worden afgesproken.

We zijn ons er van bewust dat dit een teleurstelling betekent voor iedereen die zich had verheugd op een nieuwe start. We denken echter dat er per 1 augustus meer duidelijkheid is over het resultaat van de versoepeling van de crisismaatregelen. We hopen en verwachten dat we hierdoor ook als hele gemeente het vertrouwen hebben dat we dan op een verantwoorde manier bij elkaar kunnen komen.

Als de samenkomsten in augustus beginnen, moet het aantal bezoekers beperkt worden tot minder dan 100 mensen. We spreken daarom per zondag af welke wijken in de kerk

samenkomen. De andere wijken kunnen dan thuis de viering direct volgen via Kerkomroep en later in de week via YouTube bekijken. We wisselen de wijken natuurlijk per zondag af, zodat de zondagen eerlijk over de wijken worden verdeeld. Voor de jeugd is er, net zoals anders in de vakantietijd, een werkblad of een kleurplaat die ze in de kerk kunnen maken. Er is geen crèche. Tijdens de samenkomsten gelden de voorgeschreven hygiëne regels.

We zien er naar uit om op een verantwoorde manier God en elkaar in de St. Gertrudiskerk te kunnen ontmoeten; hou vol en heb lief!

Ds. A. Vriend

In memoriam Hobbe de Jong

Hobbe de Jong werd geboren op 7 maart 1921 in Sexbierum en woonde vanaf zijn vierde in Wijnaldum. Hij trouwde met Rigtje van der Ploeg, met wie hij twee dochters kreeg: Geiske en Jannie. Hij was een harde werker die durfde te veranderen. Vanwege zijn werk in Deventer en Vlaardingen, was hij alleen in de weekenden thuis. Daarom grepen ze de kans om koster te worden in Oosthem, en beheerden ze het dorps huis. Naast eenzelfde dubbelfunctie in Schettens, bracht hij brood en gebak rond voor een bakker uit Tjerkwerd en later uit Bolsward. Na zijn pensionering verhuisden ze naar de Bûterikkers in Workum.

Meer dan 40 jaar gingen ze op vakantie naar Terschelling. Vaak gingen er dan familieleden mee. Vanwege de gezondheid van Rigtje verhuisden ze naar de Wende, waar ze overleed op 3 juli 2009. Zo goed en zo kwaad als het ging probeerde hij daarna het leven weer op te pakken. Een paar jaar geleden verhuisde hij naar Nij Marienacker. Daar is hij op 8 juni jl. gestorven, in de leeftijd van 99 jaar. Zijn kinderen en kleinkinderen bewaren mooie herinneringen aan zijn optimisme, belangstelling en humor.

In de afscheidsdienst klonk Psalm 121 waar de dichter een moeilijke weg voor zich ziet. Het verlangen naar het doel van zijn reis en het geloof in de Heer die over hem waakt, geeft hem de moed om verder te gaan. In dit geloof heeft Hobbe de Jong geleefd en is hij gestorven.

Dat de herinneringen en zijn geloof tot troost moge zijn voor wie hem moeten missen.

Pastor Hieke Plantinga-Folkertsma

Her en der

Met alle verruiming van de maatregelen is samen zingen nog steeds niet toegestaan. Er zijn allerlei leuke en inventieve oplossingen bedacht zodat je toch op een digitale manier samen kunt zingen. Maar ik wil jullie ook oproepen om alleen te zingen. Gewoon in je eentje, of met z'n tweeën God de eer geven, of Hem klagen in een lied. In mijn achterhoofd heb ik een oud liedje van Herman van Veen. Daarin bezingt hij hoe er vóór de tijd van radio en playlists op allerlei manieren gezongen werd. Kun je nog zingen? Zing dan mee, met CD, YouTube, playlists of radio! Of nog beter: uit je hoofd met je hart! God bezingen of toezingen is goed voor je geestelijk en lichamelijk welzijn.

Ds. A. Vriend



“Een gebeurtenis doet er niet veel toe. Alleen het verhaal over wat er gebeurt; dat is wat ons raakt.”

Rabih Alameddine,
Libanees-Amerikaans schrijver
1959 -

Mededelingen

Bericht van het Verjaardagsfonds

Als commissie hebben we besloten om per 1 juli a.s. weer de envelopjes op te halen bij de jarigen. We hopen dat het gaat lukken. De meesten van u hebben het envelopje na twee of drie dagen al klaar liggen. Dat is voor de ophalers erg fijn. Deed u dat nog niet, misschien bent u bereid om dat ook te doen. De ophalers zullen u in deze coronatijd daarvoor zeer erkentelijk zijn.

*Met een hartelijke groet,
Johan Weerstra, secretaris*

Van de diaconie

Gift van de maand

De gift van de maanden juni en juli gaan respectievelijk naar de Regenbooggroep en naar Chr. Muziekvereniging Crescendo. De Regenbooggroep wil dat Amsterdam een plek is waar iederéén zich thuis voelt. Of je nu psychische problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of schulden hebt. Ze stimuleren iederéén om het beste uit zichzelf te halen.

Chr. Muziekvereniging Crescendo uit Workum heeft de afgelopen weken meerdere mini concertjes gegeven, zowel voor de bewoners van Nij Mariënacker als Noorderthús. Voor de bewoners van beide instellingen is dit elke keer een welkome afwisseling in deze moeilijke tijd van Corona. Maar ook voor alle verenigingen voor muziek/cultuur is het momenteel een moeilijke tijd. Om Crescendo een hart onder de riem te steken is de gift van de maand Juli voor hen!

Einde Actie Gered Gereedschap

De afgelopen jaren is er allerlei gebruikt/oud gereedschap ingeleverd. Dit was bestemd voor scholen en ondernemers in ontwikkelingslanden. We hebben veel mensen blij kunnen maken met deze actie. Dhr. S. Postma uit onze gemeente (jarenlang diaken) heeft zich hier jarenlang voor ingezet! Dhr. Postma heeft aangegeven te stoppen met deze activiteit, mede doordat er de laatste tijd geen materialen meer binnen

kwamen, ondanks oproepen in de kerkbladen. Als diaconie hebben wij daarom besloten om hiermee de Actie Gered Gereedschap te beëindigen.

Langs deze weg willen wij dhr. Postma en allen die aan deze actie hebben bijgedragen heel hartelijk bedanken!

Naast gereedschap zamelt de diaconie ook oude mobiele telefoons, postzegels en oude ansichtkaarten in. Hiermee steunen we verschillende goede doelen. Mobieltjes kunt u achter in de kerk kwijt in de daarvoor bestemde kist met gleuf. Postzegels en ansichtkaarten kunt u blijven inleveren bij Dhr. J. Hoekema, Tjipke Visserstraat 1 in Workum. Alvast onze hartelijke dank! *De diaconie*

Van de Kerkrentmeesters

OMZIEN NAAR ELKAAR,

WE DOEN HET SAMEN,

EXTRA ACTIE KERKBALANS,

GEEF VOOR JE EIGEN KERK,

Beste mensen,

Bovenstaande tekst werd ons aangereikt door de VBK (Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN).

Om het financiële gemis van de afgelopen weken te compenseren, is er besloten tot een extra actie van Kerkbalans. Aangezien wij als kerkrentmeesters denken dat ieder gemeentelid zelf wel aanvoelt wat het financiële gemis is, hebben we besloten om dit keer niet iedereen persoonlijk aan te schrijven door enveloppen en acceptgirokaarten rond te brengen.

We hopen op een vrijwillige bijdrage van de gemeenteleden op rekeningnr. NL 14 RABO 0372102085, omdat het samen in de St. Gertudiskerk een kerkdienst vieren en met elkaar zingen en naast elkaar zitten, nog wel even zal gaan duren.

Bij voorbaat hartelijke dank.

De Kerkrentmeesters

Agenda

Alle geplande kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten gaan ook de komende weken niet door.

Wel is de winkel in de Utwyk voor 2^e handsartikelen open. Na Pinkstermaandag is ook de kerkbezichtiging gestart. We hopen dat dit kan blijven doorgaan.

Heeft u belangstelling om als gastvrouw of gastheer te fungeren, dan kunt u zich melden bij de heer J.P. Bremer, Lynbaen 18 of bij mevrouw L. de Vries-Steensma, Stedsfinne 4.

Kijk regelmatig op de website www.pgworkum.nl voor de laatste informatie.

Bijbelrooster



Vandaag lezen wij:

28 juni	zondag	: Romeinen 8 : 26 - 39
	maandag	: Romeinen 9 : 1 - 18
	dinsdag	: Romeinen 9 : 19 - 33
1 juli	woensdag	: Mattheus 11 : 2 - 15
	donderdag	: Mattheus 11 : 16 - 30
	vrijdag	: Psalm 27
	zaterdag	: Zacharia 9 : 1 - 8

5 juli zondag : Zacharia 9 : 9 - 17
 maandag : Zacharia 10 : 1 - 5
 dinsdag : Zacharia 10 : 6 - 12
 woensdag : Zacharia 11 : 1 - 14
 donderdag : Zacharia 11 : 15 - 17
 vrijdag : Romeinen 10 : 1 - 13
 zaterdag : Romeinen 10 : 14 - 21

12 juli zondag : Romeinen 11 : 1 - 12
 maandag : Romeinen 11 : 13 - 24
 dinsdag : Romeinen 11 : 25 - 36
 woensdag : Mattheus 12 : 1 - 21
 donderdag : Mattheus 12 : 22 - 37
 vrijdag : Mattheus 12 : 38 - 50
 zaterdag : Mattheus 13 : 1 - 23