



Kerknieuws



Protestantse
Gemeente Workum

Inhoudsopgave

Meditatie

Bij de diensten

Uit de gemeente

Her en der

Mededelingen

Van de diaconie

Van de kerkrentmeesters

Giften en collecten

Mededeling Lief en Leed

Diversen

Agenda

Bijbelrooster

Colofon

Meditatie

De zwijger

Op De Merk zag ik één van de kunstwerken in Workum over de corona-ziekte. Daar werd een mooie vraag in gesteld. Zou je zwijgen als het voorbij is? Stel nou, dat er een vaccin gevonden wordt. Net zoals artsen, patiënten en wetenschappers dat in het verleden gevonden hebben voor bijvoorbeeld de vier: DKTP. Stel dat er zo'n vaccin gevonden wordt voor deze corona-ziekte; wat zou er dan gebeuren? Zouden we dan zwijgen over wat we nu geleerd hebben? Willen we dan zo snel mogelijk weer terug naar 'normaal' of richten we ons samenleven anders in? Pakken we het 'van-zelf-sprekende' leven weer op, zodat we zelf niet meer hoeven spreken? Blijft er van deze periode iets anders over dan een 'prikje' op het consultatiebureau of via de thuiszorg?

Als we terugkijken naar een ingrijpende gebeurtenis zoals de tweede wereldoorlog, dan denk ik niet dat we zo 'veranderingsbereid' zijn. Als we zien hoe we daar op hebben gereageerd als land. En als we zien hoe we zo snel mogelijk weer terug wilden naar 'normaal'. Hoe snel we erbij waren om 'anderen' weer de schuld te geven van ons gevoel van machteloosheid. Die reflex is niet verouderd, hebben we gemerkt. Die manier van reageren was niet alleen voor 'die generatie'. We schieten nu weer in dezelfde reflex. Ook 'deze generatie' wil zo snel mogelijk terug naar 'normaal'. We willen vergeten hoe het was om machteloos te zijn, of bang of onverschillig. We zwijgen over hoe we onszelf zijn tegengekomen en misschien ook over hoe we onszelf zijn tegengevallen. We maken het liefst snel een grapje over onze afstand tot elkaar. En daarmee houden we elkaar op afstand. We zwijgen daar liever over. We laten ons lastig bekeren. We laten ons liever afleiden door belangrijke bijzaken.

Hoe zou dat voor de leerlingen van Jezus geweest zijn? Ze hebben ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt met Jezus. Van geleerde lessen en wonderlijke genezingen. Van Goede Vrijdag en Pasen. Van dood en nieuw leven. Van 'normaal' naar 'nieuw'. Ik denk dat ze een vergelijkbare 'reflex' hadden als

wij; doorgaan met 'gewoon', verder leven zoals ze zich dat konden voorstellen. Zoals Johannes het beschrijft in zijn biografie van Jezus (Johannes 21 vers 3). Na de opstanding van Jezus op Paaszondag en zelfs na een aantal verschijningen van de levende Jezus, lijken de leerlingen te zeggen: we pakken de draad weer op. "Ik ga vissen! Wij gaan mee!" Alsof de ervaringen met Jezus overwoekerd raken door het leven van elke dag. En het lijkt alsof Jezus ook de situatie van vóór Zijn dood en opstanding wil herstellen. Hij herstelt Zijn relatie met Petrus door hem te vergeven. Dat is herstel. Dat is heel maken van wat verbroken was. Dat is wat je van de Heiland, Heel-maker, en Zijn leerling verwachten mag. Dat ze erkennen wat er gebroken is en gericht zijn op heel maken. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Dit herstel is niet bedoeld om op de oude voet verder te gaan. De Heiland heeft de dood overwonnen! Dan ga je niet op de oude voet verder! Dat geldt voor ons ook. Gods vergeving is niet bedoeld zodat wij op de oude voet verder kunnen. Jezus is Zijn weg niet gegaan zodat wij als het ware 'immuun' kunnen blijven doorgaan met ons oude leventje. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opdracht die we krijgen. Jezus herstelt het vertrouwen en geeft ons een opdracht: "Volg mij!" Hij vergeeft ons, zodat we een nieuwe weg kunnen gaan. De weg die Jezus voor ons gemaakt heeft. De weg naar het komende koninkrijk. Niet zwijgend terug in de groef, maar een nieuwe weg met Hem gaan. Hem volgen. Niet zwijgend op de oude voet verder, maar je leven laten spreken door met Jezus op weg te zijn.

Ds. A. Vriend

Bij de diensten

De diensten worden op de gebruikelijke manier in Nij Mariënacker uitgezonden en via Kerkomroep en het YouTube-kanaal van de PG te Workum. Vergeet de collectedoelen niet!

Zondag 17 mei is de dienst voor It Heidenskip. Ds. Arnold Vriend is voorganger, Klaske Deinum is de organist en muzikale medewerking wordt verleend door Martje de Vries en Marije de Vries. Koster is de heer H. Norbruis. We volgen de kinderkerk-methode 'bijbel basics' en daar staat het verhaal van David en Goliath centraal.

De dienst van Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) komt te vervallen. Wat Jezus' Hemelvaart inhoudt, komt op 17 mei ook aan de orde.

Zondag 24 mei is Ds. Maarten Mook de voorganger, mede met het oog op zijn rol in de dorpen Gaast en Ferwoude. Harry Mast is dan de organist en Inkje Bakker (zang) en Siebe Bokma (trompet) verlenen muzikale medewerking. Koster is de heer P. Zeilstra.

In memoriam Theunis de Vries

Theunis de Vries (12 juni 1941, Drachten) groeide op in zorg en armoede en moest al jong zijn beide ouders missen. Hij werd onderwijzer en in 1966 trouwde hij met zijn grote liefde Tjetje Boonstra. Ze gingen wonen in Lutjegast waar Hester en Jelle werden geboren. Later verhuisden ze naar het Kleasterlân in Workum, waar het gezin werd uitgebreid met Jorryt. Zijn liefde voor de natuur, met eieren zoeken en vissen, gaf hij door aan Jelle en Jorryt. Ook was hij één van de oprichters van de volleybalvereniging, waar Hester bij speelde. Na een moeilijke periode kon hij zijn werk niet weer oppakken. Hij stortte zich op het vrijwilligerswerk, zoals voor het Landbouwmuseum, Jopie Huismanmuseum, vluchtelingenwerk, nazorg bij de vogelwacht, buurtbus en tot op het laatst eten rondbrengen voor Tafeltjedekje. Een groot verdriet was het overlijden van Tjetje op 13 december 2018. Daarna fietste hij veel om de leegte te vullen.

Eind maart bleek dat hij besmet was met het Corona-virus en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar is Theunis de Vries na vier zorgelijke weken overleden op 25 april 2020.

Een heel verdrietige situatie, omdat er alleen telefonisch contact mogelijk was. In de afscheidsdienst, met alleen zijn kinderen en kleinkinderen, werden herinneringen gedeeld aan zijn intense en bewogen leven. Troost vonden we in Psalm 139 en de woorden op de rouwkaart:

*Je bent je weg gegaan
in wind en tegenwind
in licht en donker
in voor- en tegenspoed
En toch, God droeg je in de palm van Zijn hand.
Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. (Jesaja 49:16)*

Moge deze liefdevolle God ook zijn kinderen en kleinkinderen dragen in hun verdriet om het gemis van hun lieve heit en pake. *Pastor Hieke Plantinga-Folkertsma*

Her en der

We merken in alles dat de kern van ons gemeente-zijn te maken heeft met elkaar ontmoeten. Bij elkaar komen om met elkaar mee te leven. Om samen God de lof te zingen en samen Hem onze nood te klagen. Samen te danken, te vieren en met elkaar mee te leven. We vinden er nieuwe wegen voor nu dat 'samen' beperkt wordt.

Ondertussen merken we hoe belangrijk het is om contact te hebben. Ik wil hierbij graag de verzorging van thuiszorg en instellingszorg noemen. Ik hoor van veel mensen dat het contact met de verzorgenden een lichtpunt in hun leven is. Veel dank dat jullie 'lichtbrengers' zijn! Ook de rol van huisartsen, assistenten en verplegend personeel is niet te onderschatten in meeleven, geruststellen, uitzicht geven en natuurlijk medische en praktische hulp. Veel dank voor jullie rol in 'heel-maken'!

Ds. A. Vriend

Terugblik

We mogen terugkijken op twee bijzondere weken als land; koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Anders en soberder dan anders. Maar misschien wel met meer zeggingskracht. Het waren ook twee vakantieweken waarin voor veel mensen niet veel 'vakantiegevoel' zal hebben doorgeklonken. Als kerkelijke gemeente moeten we anders en soberder en aanwezig zijn. Met de zeggingskracht van Gods goede verhaal voor deze wereld. Een verhaal van hoop na wanhoop. Een verhaal van vrede na oorlog. Een verhaal van bevrijding na slavernij. Een verhaal van het komende koninkrijk. Een verhaal dat deze werkelijkheid bezielt. Daarom blijven we erdiensten opnemen en uitzenden met honderden kijkers en luisteraars. Daarom blijven we de kerk openstellen voor een enkeling die stilte zoekt of wil bidden op een vertrouwde plek. Ondertussen wordt er gekeken naar mogelijkheden voor iets nieuws of naar andere mogelijkheden voor het vertrouwde. Graag uw gebed voor hoe wij als gemeenschap samen de toekomst tegemoet gaan.



Mededelingen

Kerk open

Op maandag tot en met vrijdag is de St. Gertrudiskerk open van 15.00 uur tot 17.00 uur voor een persoonlijk moment van bezinning, gebed, stilte of het aansteken van een kaarsje. Van 16.00 uur tot 17.00 uur is één van onze pastores ook aanwezig. Ook de Rooms Katholieke St. Werenfriduskerk heeft de deur open voor gebed en het opsteken van kaarsje: op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur en op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Lieve gemeente in Workum,

Het is stralend weer in onze achtertuin, de vogels fluiten, de akelei en het lieve-vrouwe-bedstro bloeien. Meindert en ik zijn dankbaar, want er is voor ons een fijn vooruitzicht, waar we ons erg op verheugen. Een week of drie geleden kochten we een huis in Workum, in de stad, met uitzicht voor op de Diepe Dolte en achter op de weilanden. Het huis staat aan de Súd 132. We zijn er heel blij mee.

De verhuizing naar Workum brengt onze dromen een stuk dichterbij. We komen ook al best snel; midden juli is het zover. Ondertussen gaat de behandeling van mij door. Gelukkig kan, volgens plan, de vierde chemo worden toegediend. Natuurlijk moeten we afwachten hoe de uitwerking zal zijn, dat leert de tijd ons. Er is vertrouwen op God, die ons vasthoudt in deze

moeilijke tijd. Wat ons ook vasthoudt is de onophoudelijke stroom lieve en hartelijke wensen van u/jullie. Vanuit Workum houden jullie het verlangen levend en dat is goed.

Iemand vroeg mij laatst waar ik de moed vandaan haalde. Eerlijk gezegd doe ik daar zelf niet zo actief iets aan. Behalve dan dat ik mijn handen en mijn hart open houd, zodat ik kan ontvangen.

Ik wens jullie allemaal het goede, vooral de mensen die vaak eenzaam zijn in deze tijd.

Lieve groet, Ds. Joke Bruinsma-de Beer

Van de diaconie

Collectedoelen

Er wordt nog steeds geld gedoneerd aan de diaconie, aangezien er nu geen normale kerkdiensten worden gehouden. We zijn hier heel erg dankbaar voor.

We hebben als diaconie besloten de komende zondagen te koppelen aan een doel en wel als volgt:

Zondag 3 mei:

Wilde Ganzen. Deze organisatie steunt overal ter wereld aanpakkers, die armoede van onderop willen doorbreken. Met kleine, slimme projecten zorgen zij voor vooruitgang in eigen buurten en dorpen.

Zondag 10 mei:

Noodhulp corona van Kerk in Actie. In veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika neemt het aantal besmettingen snel toe en dreigt een ramp van ongekende omvang. Kerk in Actie steunt kerken en lokale hulporganisaties met het verlenen van zorg aan kwetsbare mensen, getroffen door de gevolgen van de corona pandemie.

Zondag 17 mei:

Leger des Heils. Verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep doen op het Leger des Heils. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke motivatie.

Zondag 24 mei:

Werelddiaconaat. Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen.

Zondag 31 mei:

Pinksterzending. Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk. In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Dit zijn veelal christenen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten op, en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk.

Wij zorgen er weer voor dat het binnengekomen bedrag verdeeld wordt over de verschillende doelen. We hopen dat u ons wilt blijven steunen.

De diaconie.

Gift van de maand

De gift van de maanden maart, april en mei gaan respectievelijk naar Stichting Trans World Radio, Amref flying doctors en De Herberg.

TWR is een onafhankelijke, internationale organisatie welke het evangelie van Jezus Christus laat horen via de media, waaronder radio. Voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking zijn de uitzendingen van TWR de enige mogelijkheid om naar het Woord van God te luisteren.

Amref flying doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. We leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn.

Pastoraal diaconaal centrum de Herberg biedt mensen een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.

Van de Kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2020

Geacht gemeentelid,

Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.

Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Gemeenten helpen elkaar

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Wij vragen u als belijdend- of dooplid om een bijdrage van € 10,-. Van de belijdende leden moet € 5,- worden afgedragen aan de landelijke Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft plus de € 10,- van de doopliden is bestemd voor onze eigen gemeente. We rekenen op uw solidariteit en bijdrage.

Begin juni ontvangt u een acceptgirokaart met een machtigingsformulier. Van degenen die al een machtiging hebben afgegeven wordt het bedrag automatisch geïnd. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

College van Kerkrentmeesters Prot. Gemeente Workum

Giften en Collecten

Verjaardagsfonds

In april kon er alleen maar een gift overgemaakt worden via de bank of bij de penningmeester door de bus worden gedaan. Totaal kwam er een bedrag binnen van € 366,50. Hartelijk dank voor de ontvangen giften. Mocht u het vergeten zijn om een bedrag over te maken, het kan ook later nog.
De penningmeester, J. Weerstra, De Burd 20.

Collectegiften en nagekomen giften Paascollecte

Afgelopen twee weken nog € 275,00 ontvangen voor de Paascollecte, daarmee komt het totaal aan giften voor de Paascollecte op € 2.302,50.
Verder een 17-tal giften met vermelding -collecte- met een totale opbrengst van € 710,00.
Hartelijk dank voor deze giften, speciaal voor de collectegiften. Er is immers totaal nog geen zicht op wanneer er weer normale kerkdiensten gehouden kunnen worden.
College van Kerkrentmeesters.

Mededeling Lief en Leed

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de kerkenraad graag bericht via de scriba, mevr. D. Westra-van der Valk, Lynbaen 33, 8711 ES Workum, tel. 0515-542154, scribagworkum@gmail.com.
Geboortebberichten worden alleen afgekondigd als de predikant of de scriba een geboortekaartje krijgt, als blijkt dat de ouders afkondiging in de kerkdienst op prijs stellen.
Het moderamen

Diversen

Op zondag 3 mei hebben we in de dienst stil gestaan bij de herdenking van 4 mei en de bevrijding van 5 mei. Ook onze vrijheid is in deze tijd van corona beperkt. Maar vanuit de landelijke kerk mogen we zeggen: Hou moed, heb lief. Het gedicht in deze dienst vindt u hier afgedrukt.

Lied van de vrijheid

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.

De vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.

René van Loenen

scriba

Diet Westra-van der Valk

Agenda

Alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten zijn afgelast. Kijk regelmatig op de website www.pgworkum.nl voor de laatste informatie.

Bijbelrooster



Vandaag lezen wij:

17 mei	zondag	: Exodus 20 : 1 - 17
	maandag	: Exodus 20 : 18 - 26
	dinsdag	: Exodus 21 : 1 - 11
	woensdag	: Exodus 21 : 12 - 27
	donderdag	: Mattheus 28 : 16 - 20
	vrijdag	: Psalm 47
	zaterdag	: Exodus 21 : 28 - 22 : 3
24 mei	zondag	: Exodus 22 : 4 - 16
	maandag	: Exodus 22 : 17 - 30
	dinsdag	: Exodus 23 : 1 - 17
	woensdag	: Exodus 23 : 18 - 33
	donderdag	: Exodus 24 : 1 - 18
1 mei	vrijdag	: Ruth 1 : 1 - 22
	zaterdag	: Ruth 2 : 1 - 23



Geloof · Hoop · Liefde

Protestantse Gemeente Workum

Postbus 64, 8711 AB Workum
www.pgworkum.nl

Facebook: protestantse gemeente workum

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Protestantse Gemeente te Workum.